

# KIM LARSEN & KJUKKEN



DU GLADE VERDEN

1. BARE FOR AT GØRE EN FORSKEL
2. SØD SYMFONI
3. HER STÅR JEG
4. SOLOPGANG TIL MÅNESKINSPRISER
5. SÅ VED DU HVORDAN
6. TYVETØSEN
7. SÅ MEGET JORD
8. HENRIK
9. HEJ DOKTOR
10. DU GLADE VERDEN
11. DEN GYLDNE MIDDELVEJ
12. HVORFOR BLÆSER VINDEN SÅ HÅRDT



# BARE FOR AT GØRE EN FORSKEL

(Kim Larsen)

Hallo min elskede  
Det er bare mig igen  
For jeg har det ad helvede til  
Og jeg længes hjem

Hjem til dig min egen  
Og din kærlige favn  
Hvem der lå i din seng nu  
Og hviskede dit navn

Hør nu blæser reveillen  
Så er det op soldat  
Ud og blive slået ihjel men  
Du får det godt betalt

Det er lige meget med Det Femte Bud  
Bare du gør honnør  
Se hvor blodet farver solen rød  
Imens jeg kører

Ud til mine bomber  
Og den hellige krig  
Åh, bare de tumper de skyder forbi  
Mellem himmel og helvede  
Du skulle prøve det selv  
Bare for at gøre en forskel

Hallo min elskede  
Så er det mig igen  
Bare du ikke går og får  
Dig en anden ven

Måske blev du træt af at vente  
I en evighed  
Farvel min engel  
For nu skal jeg af sted

Ud til mine bomber  
Og den hellige krig  
Åh, bare de tumper de skyder forbi  
Mellem himmel og helvede  
Du skulle prøve det selv  
Bare for at gøre en forskel

# SØD SYMFONI

(Kim Larsen)

Ja, vi flyder ned ad floden  
På en søvrig sommerdag  
Og vi skulle have været i skole  
Men vi når det nok en anden dag

Prøv at høre hvor fuglene synger  
Som en sød symfoni – med toner indeni  
Mens at livet lige så stille gynger forbi

Når vi kommer til Langelinie  
Er det på tide vi vender båden  
Vi har jo kun lejet den for en time  
Og den time den er for længst gået

Kan du høre hvor fuglene synger  
Som en sød symfoni – med toner indeni  
Mens at livet lige så stille gynger forbi

Og vi skulle have været i skole  
Men vi når det nok en anden dag  
Ja, vi skulle have været i skole  
Men vi når det nok en anden dag

Prøv at høre hvor fuglene synger  
Som en sød symfoni – med toner indeni  
Mens at livet lige så stille gynger forbi

# HER STÅR JEG

(Kim Larsen)

Her står jeg alene med mig selv  
Her står jeg helt alene  
Jeg tilstår at jeg er stjerneskæv  
Og til og med en smule svimmel

Skiltet på min dør der er nogen der har pillet det ned  
Det er nok det de kalder drengestreger  
Nu kan jeg ikke huske hvad det var jeg hed  
Men ellers så går det som det plejer

Uden navn og ude af mig selv  
Med øjne som blinkende lygter  
Går jeg forbi en skygge af mig selv  
Og tusinde væltede cykler

Skiltet på min dør der er nogen der har pillet det ned  
Det er nok det de kalder drengestreger  
Nu kan jeg ikke huske hvad det var jeg hed  
Men ellers så går det som det plejer

# SOLOPGANG TIL MÅNESKINSPRISER

(Tekst: Kim Larsen/Melodi: Chuck Berry)

Solopgang til måneskinspriser  
Ægte Picasso i tyve kopier

Hr og Fru Ørn de skulle have børn  
Gjorde hvad de kunne for at holde kulden fra døren  
Men da vinteren kom og skabet var tomt  
Tog de Ekspressen direkte til Rom

Der slog de sig ned på Via Modena  
Som surrealistere blandt byens bohemer  
Så malede han katten, katten i sækken  
Og det gik hun og solgte på gaden om natten

Solopgang til måneskinspriser  
Ægte Picasso i tyve kopier

Når solen står op som en flammende furie  
Lister hun hjem fra Campo de' Fiori  
Jeg solgte desværre ikke et billede  
Og hvad skal vi gøre når der kommer en lille

Så springer han op, griber sin pensel  
Maler Picasso så det sprøjter på væggen  
Engang var han selv en af de kreative drenge  
Men ak og ve der skal jo laves penge

Solopgang til måneskinspriser  
Ægte Picasso i tyve kopier

# SÅ VED DU HVORDAN

(Tekst: Kim Larsen/Melodi: Kim Larsen og Mads Haugaard)

Når dagen er forbi og mørket falder på  
Og gaderne de kalder så må du ud og gå  
Men vejene de fører ingen steder hen  
Før du ved af det er du hjemme igen

Så finder du din nøgle og lukker dig ind  
Tillykke gamle dreng du har det hele for dig selv  
Forleden dag der var det den store kærlighed  
De kommer og de går men man vender sig til det

Så ved du hvordan det er at være alene  
Så ved du hvordan det er at være forladt  
Og drømmene du drømmer dem må du drømme alene  
Hver eneste dag og hver eneste nat

Du tænder ikke lys for du kan se  
Det du skal se og meget mere end det  
Når dæmonerne de står og danser på dit bord  
Imens du snakker med dig selv uden at sige et ord

Så ved du hvordan det er at være alene  
Så ved du hvordan det er at være forladt  
Og drømmene du drømmer dem må du drømme alene  
Hver eneste dag og hver eneste nat

# TYVETØSEN

(Kim Larsen)

Jeg har en lille kone  
Der går og stjæler mine ting  
I går der røg en Cadillac  
Og min forlovelsesring

Og selvom jeg har sagt så tit at jeg ikke vil have det  
Så giver hun hvad vi ejer og har til de fattige

Tyvetøs

Så beder hun om forladelse  
Men hun fatter ikke en lyd  
Når jeg siger vi er til grin  
For en luder og en lommetyv

For selvom jeg har sagt så tit at jeg ikke vil have det  
Så giver hun hvad vi ejer og har til de fattige

Tyvetøs

Det ender sikkert med  
At vi hverken har bord eller stol  
Og rotterne de hærger  
I min bogreol

For selvom jeg har sagt så tit at jeg ikke vil have det  
Så giver hun hvad vi ejer og har til de fattige

Tyvetøs



# SÅ MEGET JORD

(Tekst: Kim Larsen, frit efter Leo Tolstoj/Melodi: Kim Larsen og Karsten Skovgaard)

Så meget jord behøver en mand  
Så meget jord behøver en mand

Bonderøven sagde den herremand han er en plage  
For ham må jeg slide og slæbe alle mine dage  
Han har penge som skidt og masser af jord  
Jeg har en gris og lilleemor

Og selvom lilleemor er sød så er grisen altså død  
Vi slagtede den i fjor, næh hvis jeg havde jord  
Så skulle de se hvad en mand som mig han kan  
Bare han har lidt skejser og et par tønder land

Så meget jord behøver en mand  
Så meget jord behøver en mand

Herremanden som var ude at gå tur med sin tjener  
Theodor  
Hørte bonderøvens klage og trådte frem og sagde  
Jeg vil give dig et tilbud som du ikke kan sige nej til  
Du skal få lige så meget jord - lige så meget jord du vil

Alt det du kan gå rundt om på en enkelt dag  
Men når solen synker skal du være tilbage  
Ellers får du ingenting

Så meget jord behøver en mand  
Så meget jord behøver en mand

Først gik han langsomt så gik han til  
For mere vil have mere og sådan er det  
Han begyndte at løbe så sveden sprang  
Mens dagen gik og solen sank

Han nåede det lige før den slukkede sin glød  
Så brast hans hjerte og det blev hans død  
Herremanden sagde,  
Theodor grav nu et hul vi kan være bekendt  
Så den stodder kan få al den jord han så ærligt har  
fortjent

Så meget jord behøver en mand  
Så meget jord behøver en mand

# HENRIK

(Tekst: Kim Larsen/Melodi: Jean Paul Égide Martini og Kim Larsen)

Der var engang en vaskeægte Jean de France  
Og nu synes jeg det er på tide han får en sang

Hans øjne var kongeblå og det gik som det skulle gå  
Han fik prinsessen med kors og bånd og stjerner på

Åh Henrik lille søde Henrik  
Hvor skal du Henrik - Henrik  
Ud at giraffen mad  
Hvis jeg bliver konge en dag så bliver jeg glad

Han går ulasteligt klædt med Maggie på slæb  
Og skriver digte om natten ja for katten  
Til og med på flydende fransk

Men han synger sin sang her i Dannevang  
Og taler dansk med charmant accent  
Altså hvis det da passer ham  
Og snakker dansk med charmant accent  
Altså hvis det da passer ham

Åh Henrik lille søde Henrik  
Hvor skal du Henrik - Henrik  
Ud at giraffen mad  
Men bortset fra det så er jeg pisseliglad

# HEJ DOKTOR

(Kim Larsen)

De siger at jeg er hypokonder  
Men det er min egen sag  
Og selv en hypokonder  
Bliver syg en skønne dag

Så nu sidder jeg i venteværelset og keder mig  
Sammen med de andre der fejler det samme som mig  
Mit hjerte det dunker som var det fra forstanden  
Hver nat når jeg vågner med koldsved på panden

Hej doktor hvad skal jeg gøre  
Det summer i mit hoved og det ringer for mit øre  
Kan det være mit blodtryk eller bare lidt allergi  
Jeg har siddet her og ventet lige siden klokken ni

Jeg har løbet maraton fitness er min Gud  
Jeg lever så sundt at det næsten ikke er til at holde ud  
Har ondt af folk der drikker afskyr tobak  
Alligevel så ligger jeg søvnløs hver nat

Hej doktor hvad skal jeg gøre  
Det summer i mit hoved og det ringer for mit øre  
Kan det være mit blodtryk eller bare lidt allergi  
Jeg har siddet her og ventet lige siden klokken ni

# DU GLADE VERDEN

(Kim Larsen)

Flyttede sammen med en madamme  
Jeg havde noget så kær  
I en ghetto men den er væk nu  
Det er hun også desværre

For dem man i ungdommen elsker  
Bliver tit til helt andre mennesker

Men der var liv og glade dage  
Og plads til alle og enhver  
Og de lokale som selv var gale  
Sagde velkommen her

Kom og tøm dine lommer  
Bare tag det som det kommer

Der var velstand - og hele verden den var fri  
Og varme hveder - fra det lokale bageri  
Du glade verden - det overgår min fantasi  
Hvad vil du mere?

Bare en lille bid af himlen  
Bare en lille bitte smule tid og en bid af himlen

Ingen penge var der nok af  
Og nyt tøj har vi haft  
Vi korpulerede som kaniner  
Hvis sandheden skal frem

Men af alle de kondomer vi testede  
Var Dunlops dog de bedste

Du glade verden - og da vi havde fået nok  
Hvad vil du mere - gik hele lortet bankerot

Der var velstand - og hele verden den var fri  
Og varme hveder - fra det lokale bageri  
Du glade verden - det overgår min fantasi  
Hvad vil du mere?

Bare en lille bid af himlen  
Bare en lille bitte smule tid og en bid af himlen

# DEN GYLDNE MIDDELVEJ

(Kim Larsen med tak til Salvatore Quasimodo)

Lad imamerne synge  
Lad kirkeklokkerne ringe  
For hver mand og hver kvinde  
Og så tror jeg vi har fundet  
Den gyldne middelvej

For vi kender jo alle  
De samme sorger den samme smerte  
Og enhver står alene  
Helt alene på jordens hjerte  
Så vidt som jeg da ved

Now I'm looking for love  
Yes I'm looking for love  
You know I'm looking for love  
Yes I'm looking for love

Når jeg tænker på himlen  
Den syvende himmel så bliver jeg svimmel  
Er det et fatamorgana  
Jeg ved det ikke så lad det ligge  
Til en anden dag

Now I'm looking for love  
Yes I'm looking for love  
You know I'm looking for love  
Yes I'm looking for love

# HVORFOR BLÆSER VINDEN SÅ HÅRDT

(Kim Larsen)

Hvorfor blæser vinden så hårdt  
Sagde Menneskesønnen på sit kors  
Og jeg som ville frelse verden  
Jeg kunne hverken gøre fra eller til  
For de gør jo lige hvad de vil

Åh, du søde tak fordi du kommer mig i møde  
Dine hænder de er lige så bløde  
Som honningmælk og butterdej

Jeg er lige kommet tilbage fra døde  
Bare for at møde dig  
Bare for at møde dig

Hvorfor blev karrieren så kort  
Sagde stripteadanserinden da hun gik bort  
Der var engang jeg var ung og slank og  
Viste skanker for alle og enhver  
Men nu klapper de ikke så meget mere

Åh, du søde tak fordi du kommer mig i møde  
Dine hænder de er lige så bløde  
Som honningmælk og butterdej

Jeg er lige kommet tilbage fra døde  
Bare for at møde dig



## **KIM LARSEN & KJUKKEN**

### DU GLADE VERDEN

Spillet og sunget af Kim Larsen, Karsten Skovgaard,  
Jesper Haugaard & Jesper Rosenqvist

Produceret & mixet af Mads Haugaard for Massive Music DK  
Programming, kor & diverse instrumenter: Mads Haugaard  
Indspillet 2012 i København & Odense  
Ekstra indspilninger til "Sød symfoni" & "Her står jeg"  
foretaget af Per Sunding i Tambourine Studios, Malmö  
Mastereret af Björn Engelman i Cutting Room  
Executive producer: Poul Bruun

Omslag: Erik Clausen  
Design: Henrik Siegel  
Foto: Morten Rygaard  
Product manager: Toke Holt  
Impresario: Jørn Ørn

®&© 2012 EMI MUSIC DENMARK - ALL RIGHTS RESERVED - EMI 6820505